



ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Καλωσορίσατε στην εφημερίδα μας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων της έκτης τάξης του σχολείου μας (ΣΤ1 - ΣΤ2) οργανώσαμε και υλοποιήσαμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα το εγχείρημα αυτό.

Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια δράση. Το περιεχόμενό της προσπαθήσαμε να είναι απλό και όμορφο. Εστίασαμε στην παρουσίαση μηνιαίων

θεμάτων, άλλοτε δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο μας, άλλοτε εκπαιδευτικών επισκέψεων και κάποιων (με τη δική μας ματιά) επίκαιρων θεμάτων που αφορούν την τριμηνιαία έκδοσή μας.

Ευχόμαστε να απολαύσετε το ταξίδι αυτό και να δικαιολογήσετε πιθανές αστοχίες μας.

Λοιπόν!

Τέλος οι διακοπές!

Ξεκινάμε!

Συντακτική ομάδα: μαθητές – μαθήτριες ΣΤ1 & ΣΤ2

Επιμέλεια σήματος εντύπου: Μπαχλαβά Ειρήνη

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Αθανασίου Δημήτρης

Πολύζου Ασπασία

Καλή σχολική ... χρονιά!

Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 8.30 ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά με χαμόγελα, χαρά και αρκετή συγκίνηση για το 7ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας. Τον αγιασμό πραγματοποίησε ο εφημέριος της ενορίας μας, πάτερ Βασίλειος. Ο διευθυντής του σχολείου κύριος Κωνσταντίνος Μητσόπουλος μας καλωσόρισε, κάνοντάς μας να «πιάσουμε λιμάνι» μετά την καλοκαιρινή ξενοιασιά.

Συνέντευξη κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Δημοσιογράφος: Θέλουμε να μας πείτε λίγα λόγια για την εφημερίδα μας.

κ. Δ/ντής: Μια πρωτότυπη ιδέα για το σχολείο μας. Πολλή ενδιαφέρουσα δράση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία!

Δημοσιογράφος: Πώς αντιμετωπίζετε τα παιδιά τόσα χρόνια;

κ. Δ/ντής: Αντιμετωπίζω τα παιδιά με εμπιστοσύνη, κάνοντας διάλογο και ακούγοντας τη γνώμη τους πάντα. Προσπαθώ να έχω καλές σχέσεις μαζί τους και όταν χρειάζεται κάποια βοήθεια τη ζητώ από τους γονείς. Μεγαλύτερη σημασία όμως δεν έχει πως αντιμετωπίζω εγώ τα παιδιά αλλά οι σχέσεις που έχουν τα παιδιά μεταξύ τους.

Δημοσιογράφος: Πώς είναι να είστε διευθυντής τόσα χρόνια;

κ. Δ/ντής: Ο διευθυντής σε ένα σχολείο έχει όμορφες και δύσκολες στιγμές. Οι δύσκολες είναι όταν πρέπει να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα του σχολείου και κυρίως όταν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ των παιδιών. Οι όμορφες στιγμές είναι ότι τελειώνοντας το μάθημα φεύγουν όλοι οι μαθητές χαρούμενοι και γεροί.

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης με την οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 14 Σεπτεμβρίου η ανεύρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Ιησούς Χριστός. Στη χώρα μας γιορτάζουν ο Σταύρος και η Σταυρούλα.

Σύμφωνα με την παράδοση, το 326 μ.Χ. η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, μετέβη στους Αγίους Τόπους για να φέρει στο φως τα διάφορα μέρη στα οποία έζησε και δίδαξε ο Ιησούς Χριστός. Στα Ιεροσόλυμα πραγματοποίησε μεγάλες ανασκαφές για να βρεθούν οι τόποι της Σταύρωσης και της Ανάστασης, στον λόφο του Γολγοθά.

Οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί Φιλοσόργιος και Νικηφόρος αναφέρουν ότι ο Σταυρός του Κυρίου εντοπίστηκε ύστερα από θαύμα, όταν τοποθετήθηκε πάνω σε νεκρή γυναίκα και αυτή αναστήθηκε.

Τρύγος

Ο τρύγος είναι η τελευταία φάση της δραστηριότητας της αμπελοκομίας και αφορά το μάζεμα των σταφυλιών.

Στην ελληνική ύπαιθρο ο τρύγος, μαζί με το πάτημα των σταφυλιών που τον ακολουθούσε, ήταν μια από τις σημαντικότερες αγροτικές εργασίες και γινόταν αφορμή για γιορτή, συνοδευόμενος από τα ανάλογα έθιμα.

Ο καθορισμός του χρόνου του τρύγου έχει μεγάλη σημασία για την ποιότητα των σταφυλιών. Κυρίως ο τρύγος γίνεται τους μήνες Αύγουστο-Σεπτέμβριο.

Τα σταφύλια που είναι έτοιμα για μάζεμα πρέπει να είναι ώριμα και ο βαθμός ωριμότητας βρίσκεται είτε εμπειρικά με το μάτι, ή με δοκιμή στη γεύση, είτε με χημικές μεθόδους. Παραδοσιακά τα τρυγημένα σταφύλια συγκεντρώνονται σε ειδικά κοφίνια (τρυγοκόφια) χωρητικότητας 20 κιλών. Για την κοπή των τσαμπιών χρησιμοποιούνται ειδικοί σουγιάδες, ψαλίδια ή λεπίδες.

Οι μικροί ... τρυγητές

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2018 στα Λελέικα Υπάτης (Τόπος Τεχνών Χώρα) βρέθηκαν οι μικροί μαθητές και μαθήτριες της πρώτης τάξης του σχολείου μας.

Εκεί τους δόθηκε η ευκαιρία να δουν από κοντά έναν αμπελώνα, να πάρουν τα καλάθια τους, να βοηθήσουν στο τρύγημά του, να «πατήσουν» τα σταφύλια και να πάρουν μούστο. Με τα μικρά τους χεράκια έφτιαξαν μουστοκούλουρα ενώ τραγούδησαν τόσο όμορφα το τραγούδι «τριριτρι τσιριτρό».



ΜΟΥΣΤΟΚΟΥΛΟΥΡΑ

Υλικά

- 250 γρ. μούστο
- 50 γρ. ελαιόλαδο
- 200 γρ. σπορέλαιο
- 150 γρ. ζάχαρη
- 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ
- 1 ½ κ.γ. κανέλα σκόνη
- ½ κ.γ. γαρύφαλο σκόνη
- 1 σφηνάκι κονιάκ
- 80 γρ. σταφίδες μαύρες
- 800 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις



Εκτέλεση

- Ανακατεύουμε τον μούστο, το ελαιόλαδο, τη ζάχαρη, το κονιάκ και τα μυρωδικά σε ένα μπολ
- Κοσκινίζουμε το μπέικιν πάουντερ και το αλεύρι
- Προσθέτουμε το μείγμα των στερεών, στο μείγμα των υγρών και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει μια ωραία σφιχτή ζύμη.
- Προσθέτουμε τις σταφίδες
- Πλάθουμε μικρά κουλουράκια και τα βάζουμε στο ταψί
- Ψήνουμε στους 180°C σε προθερμασμένο φούρνο για 20-30 λεπτά

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΚΕΪΚ ΣΤΑΦΥΛΙ

Υλικά

- 140 γραμ. αμυγδαλόσκονη
- 140 γρ. ελαιόλαδο
- 140 γρ. ζάχαρη
- 100 γρ. γιαούρτι
- 140 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του
- 2 αυγά
- 250 γρ. σταφύλι
- ¼ κ.γ εκχύλισμα αμυγδάλου



Εκτέλεση

- Χτυπάμε τα αυγά και προσθέτουμε τη ζάχαρη
- Μετά προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το εκχύλισμα αμυγδάλου, την αμυγδαλόσκονη [λίγη-λίγη] και το αλεύρι εναλλάξ με το γιαούρτι
- Λαδώνουμε μια στενόμακρη φόρμα και βάζουμε λαδόκολλα στη βάση της
- Ρίχνουμε το μισό μείγμα, σκορπίζουμε με το χέρι το σταφύλι να πάει παντού και καλύπτουμε με το υπόλοιπο μείγμα
- Ψήνουμε στους 180°C σε προθερμασμένο φούρνο για 45-50 λεπτά

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Συμβουλές για μια όμορφη ... συντροφιά

« Τα ζώα είναι μια συντροφιά για τον άνθρωπο »

Πολλές οικογένειες έχουν κατοικίδια ζώα που κρατούν συντροφιά στα μέλη της οικογένειας. Αρκετοί άνθρωποι όμως έχουν τα ζώα ως φύλακες . Δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν κάποιο σκυλί να τους κρατά παρέα αλλά και να τους προστατεύει.

Όταν έχουμε ένα ζώο στο σπίτι μας, φροντίζουμε να είναι υγιές , να κάνει τα εμβόλια του, να έχει ένα χώρο δικό του για τις δικές του ανάγκες. Πρέπει να εκπαιδεύεται για να είναι φιλικό με τους ανθρώπους».

Αυτά είναι μερικά από τα λόγια που ανέφεραν μέλη του Φιλοζωικού Συλλόγου Λαμίας που ήρθαν στο σχολείο μας την Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018.

«Μερικές φορές όμως έχουμε και περιστατικά που τα ζώα είναι επιθετικά. Συνήθως γίνεται αυτό όταν άνθρωποι τα εγκατέλειψαν μόνα, νησικά και απροστάτευτα.

Όλοι μας όταν παίρνουμε ένα κατοικίδιο οφείλουμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτή την κίνησης μας. Το ζώο δεν πρέπει να το εγκαταλείψουμε, όταν δεν βολευόμαστε και να το παρατάμε στους δρόμους. Καλό θα είναι να καλούμε την φιλοζωική υπηρεσία του δήμου που φροντίζει για τα ζώα αυτά.»

Συμβουλές

- Προχωράμε σιγά - σιγά ήρεμα και δεν κοιτάμε στα μάτια ένα σκύλο όταν κινείται προς εμάς
- Απλώνουμε σιγά σιγά το χέρι μας έτσι ώστε να μπορεί να μας μυρίσει και να μην μας επιτεθεί
- Δεν ενοχλούμε τα ζώα όταν μαλώνουν ή παίζουν και δεν χωρίζουμε την μαμά από τα παιδιά της
- Όταν τα σκυλιά και οι γάτες είναι θυμωμένα δεν τα πλησιάζουμε



Άγιος Λουκάς (Ο Προστάτης της Λαμίας)**Η ζωή και το τέλος του Αγίου**

Ο Άγιος Λουκάς είναι προστάτης και πολιούχος της Λαμίας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Συρίας. Γνώριζε πολλές γλώσσες και ασχολήθηκε από μικρός με τα γράμματα. Έγραψε το τρίτο κατά σειρά Ευαγγέλιο και τις Πράξεις των Αποστόλων.

Το επάγγελμά του ήταν γιατρός και ζωγράφος. Λένε ότι ήταν ο πρώτος που ζωγράφησε τρεις εικόνες της Θεοτόκου. Ο Άγιος Λουκάς κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Γαλλία, στη Δαλματία και στην Ελλάδα. Η διδασκαλία του δημιούργησε αντιδράσεις και έγινε στόχος των Ρωμαίων. Τον συνέλαβαν, τον βασάνισαν και στο τέλος, τον κρέμασαν σε ηλικία 80 ετών.

Ήταν του Αγίου Λουκά το 1944, όταν απελευθερώθηκε η Λαμία από τους Γερμανούς κατακτητές. Ύστερα από 3 χρόνια και 6 μήνες , ο κατοχικός στρατός εγκαταλείπει την πόλη.

Η ημέρα εορτασμού του Αγίου Λουκά (18 Οκτωβρίου) σήμαινε την ανάσταση της πόλης.



Κτήμα Χατζημιάλη

Την Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018 η έκτη τάξη πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κτήμα Χατζημιάλη στην Αταλάντη. Εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά μια υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής κρασιού. Η επίσκεψη άρχισε με τη ξεναγό κα. Μαυρομάτη στους χώρους του εργοστασίου τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς. Είδαν από κοντά τις δεξαμενές ζύμωσης του μούστου σε κρασί, τα εμφιαλωτήρια, τα κελάρια, τις υπαίθριες ποικιλίες σταφυλιών και την έκθεση των μοναδικών οίνων όπου μπορούσε κανείς να αγοράσει και να γευτεί μοναδικές ... στιγμές.

Επιστρέφοντας στην Λαμία οι μαθητές και οι μαθήτρίες μας επισκέφτηκαν την όμορφη λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων , απόλαυσαν μικρές τοπικές λιχουδιές και «μύρισαν» την αλμύρα της θάλασσας.



28η Οκτωβρίου 1940

Ήταν 28 Οκτώβριου 1940, όταν η τότε Ιταλική κυβέρνηση έστειλε τελεσίγραφο στην Ελλάδα και ζητούσε την διέλευση των στρατευμάτων της μέσα από τα εδάφη της πατρίδας μας. Ο Μεταξάς αρνήθηκε την υποταγή μας με ένα μεγάλο ΟΧΙ.

Έτσι γράφτηκε το ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ με τις μεγάλες νίκες των Ελλήνων κατά των Ιταλών και τον Γερμανών. Αυτές τις νίκες τιμούμε κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου. Τιμούμε όλους τους Αθανάτους Έλληνες - Ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα και για όλους ΕΜΑΣ.

**Γιορτή 28ης Οκτωβρίου**

Η Δ' τάξη του σχολείου μας την Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποίησε την επετειακή γιορτή με θέμα την 28η Οκτωβρίου 1940. Σε αυτή την γιορτή τα παιδιά απήγγειλαν ποιήματα, τραγούδησαν γνωστές μελωδίες της εποχής εκείνης και παρουσίασαν και ένα θεατρικό δρώμενο.

Τα παιδιά είχαν ετοιμάσει την αίθουσα εκδηλώσεων με σημαιάκια, διάφορα πανό και ζωγραφίες από τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν μία πανέμορφη γιορτή! Συγχαρητήρια στους μικρούς πρωταγωνιστές!

Συνάντηση με τη Μάρω Θεοδωράκη

Το Σάββατο, 28/10/2018 ο σύλλογος Καρδιτσιωτών στη Λαμία πραγματοποίησε σεμινάριο βασισμένο στο βιβλίο « ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ» της κυρίας Μάρως Θεοδωράκη με μουσικοκινητική, ρυθμοκινητική και μέσα από την φωνητική πράξη.

Η κυρία Θεοδωράκη ήταν πολύ φιλική με όλους και ιδιαίτερα με τα παιδιά. Μετά την εκδήλωση έδωσε συνέντευξη στους δημοσιογράφους.

Δημοσιογράφος: Σας αρέσει που είστε μουσικός;

Μ. Θεοδωράκη: Από μικρό παιδί ήθελα να γίνω μουσικός γιατί μου άρεσε να βάζω τους ανθρώπους στον κόσμο της μουσικής.

Δημοσιογράφος: Είναι δύσκολο να γράφετε βιβλία ;

Μ. Θεοδωράκη: Δεν με δυσκολεύει να γράφω βιβλία και να μπαίνω στις ψυχές των παιδιών, να έχω θέματα από την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Δημοσιογράφος: Είναι ωραίο να δίνετε συνέντευξη;

Μ. Θεοδωράκη: Όταν μιλάω για την δουλειά μου είναι ωραία και περνάω καλά στις συνεντεύξεις.

Δημοσιογράφος: Σας αρέσει η πόλη της Λαμίας;

Μ. Θεοδωράκη: Η Λαμία μου αρέσει πάρα πολύ και έρχομαι συχνά εδώ.

Δημοσιογράφος: Πώς αισθάνεστε που ο θείος σας είναι ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες όλων των εποχών και τα τραγούδια του ακούγονται μέχρι και σήμερα;

Μ. Θεοδωράκη: Περήφανη, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης καθόρισε την Ελλάδα στην μουσική...

Καλοτάξιδο το βιβλίο σας κα. Θεοδωράκη « ΒΑΡΚΑ ΣΤΟ ΓΙΑΛΟ ».

Θεατρική παράσταση

Στις 6 Νοεμβρίου 2018 μια ενδιαφέρουσα παράσταση παρακολούθησε το σχολείο μας στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας.

«Σαν παιδιού φαντασία» ήταν ο τίτλος της παράστασης. Δύο αδέρφια, ο Οδυσσέας και η Αριάδνη, μια κλεψύδρα, μια πυξίδα και ένα πουγκί με χρώματα, είχαν ως εφόδια τα παιδιά που τους έδωσαν οι τρεις μοίρες, για το ταξίδι τους στον δικό τους προορισμό. Μεγαλώνοντας, κράτησαν μέσα τους τη φαντασία και την αγάπη! Ένα χρυσό πόμολο άνοιξε πέντε μαγικές πόρτες ... και το ταξίδι των μαθητών και μαθητριών ξεκίνησε ...



Γιορτή 17^{ης} Νοεμβρίου

Η Ε' τάξη του σχολείου μας πραγματοποίησε την Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2018 μία όμορφη γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Τα παιδιά παρουσίασαν το χρονικό της ημέρας, ποιήματα και τραγούδια με τη συνοδεία κρουστών.

Η αίθουσα εκδηλώσεων ήταν στολισμένη με: σημαϊάκια, πανό και διάφορες ζωγραφιές χρωματισμένες από τα παιδιά της Δ' τάξης. Συμμετοχή είχαν και τα μικρά παιδιά της Α' τάξης με εικαστικές δημιουργίες και με τραγουδάκια.

Εξέγερση του Πολυτεχνείου

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μια μαζική και δυναμική εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης στο καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών που έλαβε μέρος στην ελληνική επικράτεια τον Νοέμβριο του 1973.

Η εξέγερση ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου με κατάληψη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών από φοιτητές και σπουδαστές. Η αντικουντική εξέγερση κλιμακώθηκε καταλήγοντας σε αιματοχυσία το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, ύστερα από μια σειρά γεγονότων αρχής γενομένης με την είσοδο άρματος μάχης στον χώρο του Πολυτεχνείου και την επαναφορά σε ισχύ του σχετικού στρατιωτικού νόμου που απαγόρευε τις συγκεντρώσεις και την κυκλοφορία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



Επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Δ1 - Δ2 επισκέφτηκαν το αρχαιολογικό μουσείο της Λαμίας και το κάστρο της πόλης στις 23 Νοεμβρίου. Εκεί είδαν πολλά εκθέματα, ενώ αίσθηση έκανε στα παιδιά το ιδιαίτερο δάπεδο που σε μερικές αίθουσες ήταν ψηφιδωτό. Σε μια από τις αίθουσες είδαν ένα χρυσό στεφάνι, χρυσά νομίσματα, χρυσά κοσμήματα, χρυσό στέμμα και καθρέφτες ενώ σε μια άλλη γωνιά του μουσείου υπήρχαν αγγεία, ταφικά ευρήματα, όπλα, αγάλματα και ενδυμασίες. Εντύπωση προκάλεσαν στους μικρούς επισκέπτες τα παλιά παιδικά παιχνίδια, τα αρχαία παιδικά παιχνίδια, ενώ είδαν τα μπιμπερό, τα σπαθιά, τις πανοπλίες, τα κοσμήματα των γυναικών, ένα καπέλο με δόντια αγριογούρουνου και ένα άγαλμα με σώμα κότας και κεφάλι ανθρώπου.

Τόσο η επίσκεψή τους στο αρχαιολογικό μουσείο όσο και η μοναδική θέα από το κάστρο ικανοποίησε τα παιδιά και έδωσαν υπόσχεση πως θα το επισκεφτούν ξανά.



«Ελιά το δώρο των θεών»

Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Στυλίδα πραγματοποίησε η Α' τάξη του σχολείου μας το Νοέμβριο του 2018 ενώ αρχές Δεκεμβρίου τον ίδιο χώρο επισκέφτηκε και η Β' τάξη του σχολείου.

Τα παιδιά παρακολούθησαν στο Κέντρο, μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος «Ελιά το δώρο των θεών».

Έμαθαν για την ιερότητα αυτού του δέντρου. Πληροφορήθηκαν για την σπουδαιότητά του για την υγεία μας και πόσο σημαντικό είναι να χρησιμοποιείται στη διατροφή των ανθρώπων.

Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες ενημερώθηκαν για τη συγκομιδή του καρπού και τον τρόπο επεξεργασίας του, επίσης για τη χρήση του ελαιόλαδου στην φαρμακολογία και τη θέση του στα καλλυντικά νέας γενιάς.

Τα παιδιά της Β' τάξης αξίζει να τονισθεί πως επισκέφτηκαν και ένα τοπικό συσκευαστήριο ελιάς και είδαν από κοντά την όλη διαδικασία.



Άγιος Νικόλαος

Ο Άγιος Νικόλαος γεννήθηκε το 270 μ. Χ. από Έλληνες γονείς ευσεβείς και πλουσίους και έτυχε επιμελημένης μόρφωσης. Από πολύ νωρίς είχε αφιερωθεί στα Θεία μετά την μετάβασή του στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του χειροτονήθηκε ιερέας.

Στην αρχή αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο κι έγινε ηγούμενος της Μονής Σιών στα Μύρα της Λυκίας. Όταν απεβίωσε ο τότε Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, οι επίσκοποι, αναγόρευσαν Αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο.

Από την θέση αυτή ανέπτυξε έντονη δράση για την προστασία των φτωχών και των απόρων ιδρύοντας νοσοκομεία και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα. Προικισμένος με υψηλό χριστιανικό φρόνημα, θάρρος και ζωτικότητα εμπύκωνε τους διωκόμενους από τους Ρωμαίους χριστιανούς, διωκόμενος και εξοριζόμενος και ο ίδιος για τη στάση του αυτή.

Κατά τους διωγμούς του Διοκλητιανού υπέστη βασανιστήρια. Όταν όμως ανήλθε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Μέγας Κωνσταντίνος, ελευθερώθηκαν όλοι οι χριστιανοί και έτσι ο Νικόλαος επανήλθε στο αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Ο άγιος Νικόλαος πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου του έτους 343.

Η μνήμη του γιορτάζεται στις 6 Δεκεμβρίου τόσο από την Ορθόδοξη, όσο και από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Ο Άγιος Νικόλαος θεωρείται ο κατ' εξοχήν προστάτης των Ναυτικών καθώς και του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος. Για το λόγο αυτό, όλα τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, καθώς και όλα τα εμπορικά, φέρουν την εικόνα του.



Επίσκεψη στα Γ.Α.Κ «Γενικά Αρχεία Κράτους»**« Η ιστορία μιας οικογένειας μέσα από το αρχείο της»**

Τα δύο τμήματα της έκτης τάξης του σχολείου μας επισκέφθηκαν τα Γ.Α.Κ. Λαμίας τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018. Τα Αρχεία Νομού Φθιώτιδας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός τους είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού, καθώς και η διάθεση και η αξιοποίηση με ποικίλους τρόπους όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.

Εκεί πραγματοποιείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες των Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων, Δημοτικών Σχολείων του Νομού. Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των παιδιών με την υπηρεσία των ΓΑΚ-Αρχείων Ν. Φθιώτιδας, χρησιμοποιώντας επιλεγμένο υλικό από το οικογενειακό αρχείο του Γεωργίου Πλατή.

Οι μαθητές κλήθηκαν μέσα από ένα παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού με έγγραφα, φωτογραφίες και άλλο αρχειακό υλικό να ανακαλύψουν την ιστορία της οικογένειας Πλατή και να φτιάξουν το γενεαλογικό της δέντρο.



Έθιμα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Στις 25 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε «την γέννηση του Χριστού» βρισκόμενοι με τους αγαπημένους μας συγγενείς και φίλους και απολαμβάνοντας μοναδικές στιγμές. Τα Χριστούγεννα συνήθως οι νοικοκυρές του σπιτιού φτιάχνουν διάφορα γλυκίσματα όπως μελομακάρονα, δίπλες κ.α. Κάθε χρόνο μαζί με τα παιδιά στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο και από κάτω από το δέντρο τοποθετούν τη φάτνη προς τιμή του Χριστού.

Την Πρωτοχρονιά γίνεται η αλλαγή του χρόνου και το έθιμο της παραδοσιακής βασιλόπιτας αναβιώνει κάθε φορά σε κάθε σπιτικό. Το πρωί της νέας χρονιάς όλη η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία. Συνηθίζεται οι άνθρωποι την πρωτοχρονιά να σπάνε ένα ρόδι έξω από την πόρτα. Όποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι πρώτος, το κάνει με το δεξί του πόδι για να πάει καλά ο καινούργιος χρόνος ενώ βάζουνε κουδουνάκια παντού για να διώξουν τους καλικαντζάρους.

Τα παιδικά Χριστούγεννα (ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ)

Τα Χριστούγεννα είναι μια περίεργη γιορτή. Για πολλούς λόγους τα παιδιά ανυπομονούν να έρθουν τα Χριστούγεννα. Όσο μεγαλώνουν στα χρόνια της εφηβείας, τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια τους φαίνονται βαρετά. Όταν γίνονται ενήλικες βρίσκουν « δικαιολογίες » αποφεύγοντας το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Γιατί όμως αρέσουν τα Χριστούγεννα στα παιδιά;

☺ Χριστουγεννιάτικο Δέντρο.

Τα παιδιά φαίνονται πρόθυμα να στολίσουν το δέντρο. Τα στολίδια που τους δωρίζουν, τους κάνουν να θέλουν το στολίδι τους εμφανίσιμο και να μην το κρύβουν, ιδιαίτερα αν το έφτιαξαν μόνα τους.

☺ Χριστουγεννιάτικα γλυκά.

Μπορούν να πλάσουν μερικά χριστουγεννιάτικα γλυκά και να τα μοιράσουν στους φίλους και συγγενείς τους και νιώθουν περήφανα για την δουλειά που έκαναν.

☺ Οικογενειακά γιορτινά τραπέζια.

Όλοι θα πρέπει να αγαπούν τα οικογενειακά τραπέζια. Είναι μια ωραία στιγμή να συναντηθούν όλοι οι συγγενείς και να μην είναι άγνωστοι μεταξύ τους.

☺ Αϊ Βασίλης

Τα παιδιά ανυπομονούν να έρθει ο Αϊ Βασίλης και να τους δώσει τα δώρα τους. Κάποια αφήνουν λίγα μπισκότα και λίγο γάλα μπροστά από το τζάκι περιμένοντάς τον.

☺ Κάλαντα.

Ποιος ξέχασε τα κάλαντα; Ας τα θυμηθούμε για να τα τραγουδάμε ΟΛΟΙ μαζί!

ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΧΩΣ ... ΛΟΓΙΑ





Ο Άγιος Βασίλης και οι βοηθοί του

Μια φορά κι έναν καιρό σε μια μακρινή πόλη του πλανήτη μας, όλοι οι άνθρωποι, μικροί και μεγάλοι, περίμεναν τον ερχομό της Μεγάλης Γιορτής. Όλοι διακοσμούσαν τα σπίτια τους, τα μαγαζιά τους, ενώ παντού άκουγες κάλαντα και ψαλμωδίες. Ήταν η καλύτερη περίοδος της χρονιάς. Ήταν ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

Σε ένα μικρό σπιτάκι, ζούσε ένα αγόρι ο Άρης μαζί με την γιαγιά του. Μια μέρα, η γιαγιά ρώτησε τον Άρη: « Μήπως πρέπει να κάνεις κάτι πριν έρθουν τα Χριστούγεννα; », « Όχι γιαγιά » αποκρίθηκε αμέσως ο μικρός. Μετά ο μικρός Άρης θυμήθηκε πως έπρεπε να φτιάξει μια χριστουγεννιάτικη κάρτα και να την τοποθετήσει κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο γράφοντας τι δώρο θέλει από τον Άγιο Βασίλη όπως κάθε χρόνο.

Αργότερα όταν πήγαν για ύπνο ο μικρός Άρης ονειρεύτηκε τον Αϊ Βασίλη, τους βοηθούς του και τους αγγέλους να ρίχνουν την μαγική σκόνη επάνω στο έλκηθρο του Αϊ Βασίλη.

Το επόμενο πρωί μόλις ξύπνησαν ο μικρός Άρης είδε κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο το δώρο του. Έτρεξε γρήγορα να το ανοίξει και τελικά του είχε φέρει ότι ακριβώς είχε ζητήσει: ένα ρομπότ! Ο μικρός ήταν πάρα πολύ χαρούμενος με το δώρο που του είχε φέρει ο Αϊ Βασίλης και έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!



ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ

Υλικά

- 250 γραμ. βούτυρο
- 500 γραμ. φαρίνα
- 4 αυγά
- 400 γραμ. ζάχαρη
- 200 γραμ. γιαούρτι
- ½ φλιτζάνι τσαγιού χυμό πορτοκάλι
- Ξύσμα 1 πορτοκαλιού
- 2 βανιλέτες
- 2 κουταλιές σούπας κονιάκ
- Ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα



Εκτέλεση

- Αλείφουμε τη φόρμα με βούτυρο και την πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C.
- Βάζουμε στο μπωλ του μίξερ το βούτυρο με τη ζάχαρη και τα χτυπάμε για 7-10 λεπτά, μέχρι να λιώσει καλά η ζάχαρη και να ασπρίσει το μείγμα.
- Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, το γιαούρτι, το κονιάκ, τις βανίλιες, το ξύσμα και το χυμό πορτοκαλιού.
- Στη συνέχεια, ρίχνουμε λίγο-λίγο το αλεύρι και χτυπάμε στη χαμηλή ταχύτητα, μέχρι να ενσωματωθεί στο υπόλοιπο μίγμα.
- Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και ψήνουμε στους 180°C για 1 ώρα.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

ΚΑΛΑΝΤΑ

Μακεδονίας

Σήμερα τα Φώτα κι οι φωτισμοί
και χαρές μεγάλες και αγιασμοί.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό,
κάθεται η Κυρά μας η Παναγιά.
Σπάργανα βαστάει, κερι κρατεί
και τον Αϊ - Γιάννη παρακαλεί:
-Άγιε Γιάννη Αφέντη και Βαπτιστή,
δύνασαι βαπτίσεις Θεού παιδί;
-Δύναμαι και θέλω και προσκυνώ
και τον Κύριό μου παρακαλώ.
Ν' ανέβω πάνω στον ουρανό,
Να μαζέψω ρόδα και λίβανο.
-Άγιε Γιάννη Αφέντη και Βαπτιστή,
έλα να βαπτίσεις Θεού παιδί.
Ν' αγιαστούν οι κάμποι και τα νερά,
Ν' αγιαστεί κι ο αφέντης με την κυρά.
σφάξαμε τον πετεινό, είδαμε τα Φώτα,
δώστε μας το μπαξίσι μας, να πάμε σ' άλλη πόρτα

Πανελλήνια

Σήμερα είναι τα Φώτα και οι Φωτεινές
και χαρές μεγάλες τ' αφέντη μας.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθεται η κυρά μας η Παναγιά.
Κάθεται η κυρά μας η Παναγιά,
με τα θυμιατήρια στα δάχτυλα.
Με τα θυμιατήρια στα δάχτυλα,
σπάργα - σπαργανίζει Θεού παιδί.
Του αφέντη Αϊ Γιάννη παρακαλεί,
για να ρίξει δρόσο στη γη, στη γη.
Για να ρίξει δρόσο στη γη, στη γη,
ν' αγιαστούνε οι βρύσες και τα νερά.
Ν' αγιαστούνε οι βρύσες και τα νερά,
ν' αγιαστεί κι ο αφέντης με την κυρά.
Καλή μέρα καλησπέρα, καλή σου μέρα αφέντη...

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1. 2. 3. 4. 5.

ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΠΑΠΑΣ
ΝΙΦΑΔΑ
ΦΑΤΝΗ
ΤΖΑΚΙ

1. 2. 3. 4. 5. 5.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1. 2. 3. 4. 5.

ΓΛΥΚΟ
ΚΑΜΠΑΝΑ
ΜΠΑΛΕΣ
ΓΚΙ
ΕΛΑΤΟ

1. 2. 3. 4. 5. 5.



ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΣΤ1 - ΣΤ2 7ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ